

Vakantie Otterlo!

20 juni – 27 juni 2014



Deelnemers : Tonnie, Paula, Joke, Cynthia, Pieter en Martin

Begeleiding: Caroline, Paula, Chris, vanaf zaterdag Laureen en vanaf maandag Lea.

Vrijdag 20 juni 2014

De weergoden zijn ons goedgestemd: alle motregen is voor 12 uur gevallen en onder een stralende zon vertrekken we vanaf het kantoor van Tendens met Paula en Joke naar de bekende MacDonalds parkeerplaats in Veenendaal. Daar staat Martin klaar om met ons richting Otterlo te gaan. Caroline weet de weg en Chris volgt met de bus.

Het is een kippen eindje en ruimschoots op tijd staan we voor Het Lorkenbos.

Tonnie, Cynthia en Pieter komen hier ook en om drie uur kunnen we naar De lariks gaan, ons huis voor de komende week. Ieder is zeer te spreken over de accommodatie; ruim, netjes, schoon ingericht en midden in de Veluwe natuur: onze vakantie is nu echt begonnen.



Eerst maar even een kop koffie met z'n allen.

We richten onze kamers in en ondertussen beginnen Tonnie en Paula al met het schrappen van de worteltjes (goed voor de ogen volgens Tonnie) voor de kip kerrie met rijst.

Het is voor Chris (de kok van de dag) een grote voldoening om ieder zo smakelijk te zien eten. Vooral Martin en Pieter weten wat lekker is en Paula, Tonnie, Joke en Cynthia genieten zichtbaar.

We nemen de tijd voor het avond diner en de koffie. Frankrijk en Zwitserland spelen in Brazilië, maar de echte oranje koorts moet hier nog beginnen...maandag misschien.

Chris laat een paar accordeon klanken horen en ieder is blij.

Tonnie en Pieter gaan om 22.00uur graag naar bed, zij geven een goed voorbeeld want om 23.00uur ligt ieder te slapen.



Zaterdag 21 juni 2014.

De dag begint met uitslapen na een vermoeiende eerste dag.

Pieter en Tonnie zijn de eersten die zich laten zien.

Paula heeft de bakker bezocht en vers brood gehaald.

Om 10.00uur zit ieder aan het ontbijt of kunnen we spreken van een beginnende brunch?

Tonnie en Cynthia helpen met het afruimen.

De koffie smaakt goed buiten op het terras en inmiddels is Laureen gearriveerd.

We hebben een lunch pakket gemaakt en vertrekken voor een tocht door de Veluwe :

Garderen, Millingen, Kootwijk, Hoenderlo.

Op een mooie plek in het bos, zittend op een houten balk gebruiken we de lunch.



*Cynthia en Paula
Smullen van een broodje knakworst*



*Martin, Pieter, Tonnie,
Pauline, Joke en Chris*

De kok van de dag is Paula en met hulp van Tonnie komt er een heerlijke groenteschotel op tafel.



Terwijl Paula en Tonnie bezig zijn met koken, geniet de rest nog even van het heerlijke zonnetje.

Pieter geniet van een glas witte wijn.



Zondag 22 juni 2014.

Na een heerlijk ontspannend ontbijt maken we ons op om de echte Veluwe te bezoeken. Een rit door het nationale park De Hoge Veluwe. Tonnie vindt de natuur echt heel mooi.

In het Museonder maakt Martin vele foto's van de omgeving en de dieren. In de lift komen Martin, Pieter en Cynthia nog even vast te zitten omdat die met z'n allen te dik zijn en eigenlijk er niet inpassen.



Cynthia, Pieter en Martin gaan in het museonder met een schaap op de foto.

Paula en Joke wachten op een bankje tot de anderen ook terug zijn.



Samen op de foto; lachen!

Om vijf uur hebben we afgesproken bij een restaurant hier in de buurt.
Een mooi terras midden tussen de bloemen en planten.



Ieder bestelt een schnitzel : Pieter en Tonnie met een hawaii sausje, Cynthia en Joke eten de schnitzel naturel ,Pauline, Chris, Laureen en Paula willen graag champignons er bij en Martin gaat voor een schnitzel met stroganoff.

Natuurlijk heeft iedereen na het hoofdgerecht nog genoeg trek over gehouden voor een heerlijk toetje.



Onder het genot van een drankje en wat lekkers wordt de wedstrijd tussen Zuid-Korea en Algerije bekeken, wat een spannende wedstrijd. Na de wedstrijd gaan Martin, Cynthia, Joke en Paula ook naar bed. Pieter en Tonnie waren heel verstandig al wat eerder gegaan.

Maandag 23 juni 2014.

Een vakantiedag dicht bij huis. Voor het ontbijt zijn alle boodschappen door Laureen en Chris gedaan. Ook de oranje tompoucen voor de wedstrijd Nederland -Chili zijn aangeschaft... Er is een wisseling van de begeleidingswacht, Lea komt, Paula gaat. Martin bakt met Chris pannenkoeken. In een heerlijk zonnetje worden die opgegeten op de heide.



De grapjes en mopjes van Pieter en Paula geven ons de slappe lach. Joke geniet enorm van het warme zonnetje op haar gezicht.

We zijn natuurlijk op tijd terug voor DE voetbal wedstrijd. Ieder kijkt mee en we zijn tevreden: Nederland wint met 2-0 van Chili. Onze FC Utrecht-fan Martin is blij en opgelucht: we zijn groepswinnaar.



Van de Plus supermarkt hebben we oranje-veren gekregen. Er ontstaan een hoop leuke en mooie creaties, maar ook een heleboel gekkigheid. Lachen!

Cynthia verteld al ronduit over haar verjaardagsfeest die gaat komen, ze moet alleen nog wel even wachten tot het echt zo ver is!

Na de wedstrijd gaan er een paar nog even wandelen; zo kan Tonnie mooi haar benen even strekken.

De ansichtkaarten voor het thuisfront worden gekocht. Martin scoort een leuk kadootje : fietskaarten van deze omgeving. Daarna is het schrijven en stickers plakken.

De kok van de dag maakt macaroni.



We zijn net op tijd klaar met eten om ook de tweede helft van de wedstrijd te kijken. Afruimen komt later wel!



Dinsdag 24 juni 2014.

In de ochtend genieten we buiten van de zon onder het genot van een kopje koffie of thee.



Om 12.00 vertrekken we richting Garderen, het zandsculpturenfestijn. Eerst een terras in de Rozentuin. Cynthia had daar veel bewondering voor een baby die gevoed werd door moeder.



Genieten op het terras!

We konden onze kennis van de vaderlandse geschiedenis nog eens ophalen want alle zandbeelden hadden daar iets mee te maken. Tonnie had veel belangstelling voor de bloemperken waar de beelden in stonden, de souvenir-tjes die ze wel allemaal erg duur vond en Pieter maakte een ritje in een treintje hoog boven de beelden. Martin koopt ook hier een typisch souvenir-tje: een beschuitbus.





Er was een afdeling in de zandbeeldentuin met kinderliedjes waar gezellig werd meegezongen door Cynthia, Martin, Pieter en Tonnie.

Op een leuk bankje, onder een rieten dakje, hebben we onze lunch picknick opgegeten.



Daarna in Garderen, bij salon IJstijd, gesmuld van het lekkerste ijs van de Veluwe. Paula, Cynthia, Joke, Tonnie en Lea kozen voor ijs met een grote klodder slagroom.

Pieter en Chris kozen voor twee bollen.

Martin en Laureen waren gelukkig met een bol ijs.





Daarna in het huisje wat gedronken, de kaarten gepost en Chris haalde zijn accordeon tevoorschijn waarop Tonnie en Pieter de dansvloer op gingen.



De kok van de dag Laureen tovert een lekkere maaltijd op tafel. Martin ging deze dag als eerste slapen en Joke was de laatste.

Welterusten!

Woensdag 25 juni 2014.

Vroeg uit de veren want Harderwijk verwacht ons.

Lea kent de streek en rijdt ons door een mooie omgeving naar het Dolfinarium.

We gaan op de foto met de pop en haar of zijn dikke achterwerk. Sommigen hadden het over een dikke kont



Joke is zo hulpvaardig om vandaag met de rollator van Paula te lopen, omdat die een rolstoel gebruikt.

In Odiezee kunnen we dolfijnen vanachter grote dikke ramen zien zwemmen

We hebben daarna geluk want we kunnen meteen door naar de dolfijnen show Aqua Bella in de grote hal. Martin en Paula mogen met hun rolstoelen helemaal vooraan zitten en worden onder een grote plastic deken gestopt. De dolfijnen kunnen namelijk enorm spatten. Pieter, Joke, Cynthia en Tonnie zitten veilig en droog op de eerste ring.

Het is een fantastische show over de kunsten van dolfijnen. Pieter is zeer onder de indruk van wat de dolfijnen allemaal kunnen. Vooral als een trainer op de neus of op de rug van een dolfijn rond gezwommen wordt.



Daarna lunchtijd in restaurant De Andersom. Tonnie gaat op zoek naar een uitsmijter maar tot haar grote teleurstelling: helaas.

Pieter komt (alweer) kennissen uit de buurt van Ontswedde tegen.....hoe is het mogelijk.....vorig jaar in Valkenburg ook al.

De souvenir winkel wordt bezocht en heeft goede klanten aan ons:

Tonnie koopt een blinkend hangertje, Pieter een klein beeldje van het Dolfinarium, Paula een

sneeuwbol en Martin is de grootste afnemer met een leesboek over dolfijnen en een oranje mascotte.

We lopen door naar het roggengrif. Hier kon je de vissen zelfs aanraken.



De tweede show van de dag was de walrussen snor(rrr)show. Enorme zware beesten die best wel slim zijn.



Zwaaien naar de kijkers!

Deze walrus wilde niet blazen op een toeter met een Franse vlag... Maar, toen de oranje toeter kwam blies hij maar al te graag! Hard dat het ging!



Walrussen zijn niet alleen slim, ze zijn ook heel sterk!

De zon schijnt volop: zomer dus.



We sluiten de dag in Harderwijk af met een ijsje of drankje aan het Veluwestrand.

Om 6 uur zijn we weer in het huisje en de kok van de dag maakt een smakelijke maaltijd. Gezelligheid kent geen tijd want na de maaltijd blijft ieder aan tafel zitten voor de koffie. Om 11 uur slaapt iedereen.

Donderdag 26 juni 2014.

Een goed ontbijt is het halve werk.

Cynthia, Martin en Tonnie willen graag een uitsmijter en dat kan natuurlijk.

De anderen kiezen voor een gekookt eitje.

Om half 1 komt de huifkar voorrijden.

Een tocht van 1,5 uur door en rond de omgeving van Otterlo met Kiara en Menno de trekpaarden.



We kijken vooral

naar de kont van het paard...

Na een korte pauze gaat Pieter op de bok zitten en een koetsier neemt plaats naast Paula:

Ieder vrolijk en blij.



Om twee uur zijn we terug voor de lunch van restjes want morgen is de vertrekdag.

Na de lunch is er nog precies tijd genoeg op een bezoek te brengen aan het tegeltjesmuseum.
We mogen zelf ook een tegeltje schilderen.



Om de vakantie af te sluiten hebben we geboekt bij een Italiaans restaurant in Ede:
Pizza voor Martin Chris Laureen en Pieter. Italiaans vleesgerecht voor Joke, Paula en Lea.
Tonnie gaat voor een visgerecht op de Italiaanse manier.
Om half tien zijn we thuis en een half uur later slaapt iedereen... behalve de begeleiding die
nog tot diep in de morgen doorkletst over de geslaagde vakantie.

Vrijdag 27 juni 2014.

Vandaag vroeg uit de veren, want het is weer tijd om naar huis te gaan. Snel een boterham uit het vuistje eten en de laatste spullen in de koffer. Tonnie is de eerste die opgehaald wordt.

Daarna is Pieter aan de beurt, hij gaat met de taxi mee naar huis.

Ook Cynthia wordt nog opgehaald bij het huisje.

Toen waren er nog maar drie reizigers over... Met hen gaan we eerst richting Veenendaal.

De broer van Martin staat in Veenendaal te wachten. Toen waren er nog maar twee...

In Arnhem bij het Tendens kantoor staat de begeleiding klaar voor Joke en Paula.

Iedereen heel hartelijk bedankt voor zijn/haar bijdrage aan deze heerlijk ontspannen vakantie op de mooie Veluwe.

We hopen dat iedereen genoten heeft, wij in ieder geval wel!

Lea, Laureen en Chris

